



Zo, de vakantie, zit er weer op In de eerste vakantie gingen we een aantal dagen naar Texel.

Ik ging samen met mijn dochter en een goede vriendin van haar (haar BFF). We vertrokken op 8 juli. Koffers inpakken, onderweg wat eten en hop de boot op. De auto werd achtergelaten in Den Helder. We waren dus een aantal dagen 'autoloos'. Wij logeerden bij Hotel de 14 Sterren en huurden bij aankomst direct drie fietsen. En dat is echt een aanrader. In ieder geval als je veel op pad gaat. Wij besloten om 's avonds laat, vlak voor zonsondergang, naar PAAL 15 te fietsen. Daarna in het pikkendonker terug naar het hotel. De volgende ochtend, na een goed ontbijt, gingen wij weer met de fiets op pad. Fietsen op Texel maakt je gevoelsmatig 'vrij'. We fietsten van hot naar her. PAAL 17 (qua eten een aanrader), 19 en 21 (qua locatie een aanrader) werden op verschillende dagen ook nog aangedaan. En dat allemaal op de fiets! En toen, toen was het weer tijd om naar huis te gaan. Weer op de boot, op 11 juli, keken we terug op een aantal leuke dagen. Ik maakte nog een grapje. Een grapje wat vaak in onze studententijd werd gemaakt. "Paal negen, altijd zon, nooit regen!"

VERVOLGENS EEN ONDERBREKING IN NIJMEGEN

En niet zo maar een onderbreking. De Vierdaagse en de Vierdaagse Feesten! Feitelijk was deze week ook een vakantieperiode. Zonder overigens veel uit te rusten. Het kantoor was, de week van 12 tot en met 19 juli, meer dicht dan open. En een ieder, ook de advocaten van Kop Advocaten, ging op stap. De mensen vierden feest. Daarna gingen de lopers, op dinsdag 16 juli van start. Zonder lopers, geen feest. Aansluitend ging ik zelf ook nog één of twee keer op stap, met als hoogtepunt, de Roze Woensdag en de Daverende Donderdag. Woensdag in Wijchen en Nijmegen. En Donderdag in Nijmegen. Als je ooit de Vierdaagse goed wil vieren, ga dan naar de Magic Mile in Wijchen. Daar komen de lopers en de feestvierders echt samen. En dat is echt heel mooi om te zien en mee te maken. Je moet wel redelijk vroeg komen, want voordat je het weet zijn de lopers weer voorbij. Mocht je daarnaast ooit in de gelegenheid zijn om de Vierdaagse te vieren bij familie De Bruijn, dan moet je dat zeker ook doen. Wat een sfeer. Goeie optredens, gepaard met een extreem goed hapje en een extreem goed drankje, maakte een ieder vrolijk en goed gestemd. Bij De Bruijn Wijnkopers sloten wij af met: 'I did it my way'.

DAARNA REDEN WE, MIJN DOCHTER EN IK, DOOR NAAR BREDA EN DAARNA DOOR NAAR ZEELAND

In Breda vierde wij dat mijn neefje 21 jaar oud was geworden. Wij maakten zelf Sushi, en iedereen had een haiku voor de jarige Job geschreven. Een haiku heeft 3 regels. Eerste regel 5 lettergrepen, de tweede regel 7 lettergrepen en de derde regel 5 lettergrepen. Ik geef een paar voorbeelden: "Een doel voor ogen (I), Geeft richting aan het leven (II), Maar blijf flexibel (III). Of: "The art of living (I), Is to make a difference (II), And to give and take (III). Mijn tip is om zo een haiku eens te maken. En dan het liefst 10 achter elkaar. En om dat vervolgens cadeau te geven aan iemand die je leuk vindt, lief hebt. Nog eentje ter inspiratie: "De boom van geluk (I), Wat dat ook betreffen mag (II), Moet je zelf planten (III)".

In Zeeland sloten wij de vakantieperiode relaxed af. Met een bezoek aan mijn overgrootvader Michiel de Ruyter. Dat wij de vakantie hebben afgesloten, is maar goed ook. Immers: Aan alle goede dingen komt een eind. En voordat je het weet, beginnen ze weer. Bijvoorbeeld met een weekendje Noordwijk aan Zee.

Om in haiku sferen te spreken en te eindigen:

"Wat vandaag begint (I), kan morgen al weer klaar zijn (II), dus hé pluk de dag (III)"

Roel Kop

Molenveldlaan 158 - 6523 RN Nijmegen - (024) 737 03 76 - M 06 53 30 84 40
roel@kopadvocaten.nl - www.kopadvocaten.nl